

Editörden...

Turkish Studies dergisinin çok değerli takipçileri.

Yaklaşık bir buçuk yıllık bir gayret ve çalışmanın sonunda saygıdeğer hocamız Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK'ün adına tasarladığımız sayının basım aşamasına gelmiş bulunmaktayız.

Hocamızın adına ithaf edilen bu sayı, oldukça fazla ilgiye mazhar olmuş ve bu sayıda yayımlanmak üzere beş yüz civarı makale gönderilmiştir. Türk dili ve edebiyatı üzerine kaleme alınmış bu seçkin makalelerin ne yazık ki, zaman kısıtlılığı nedeniyle, yüz atmış iki tanesi hakem heyetinden geçebilmiştir. Gönül isterdi ki bu yazıların tamamı söz konusu sayıda yer alabilirdi. Zira bu ilgi ve teveccühün yegâne sebebinin Hocamızın adı olduğunu biliyoruz.

Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik aşamalarında her zaman yanımızda bulduğumuz, değerli yönlendirme ve bilgileri ile bizlerin ufkunu açan Hocamıza bir gönül borcumuzun olduğuna inanıyorduk. Şüphesiz bu borcun ödenmesinin imkânı yoktur; ancak “çam sakızı çoban armağanı” kabilinden bu sayıyı saygıdeğer adlarına ithaf etmeyi düşündük.

Klasik Türk edebiyatında seçkin eserlere imza atmış olan Hocamız, geleneksel metotların yanı sıra modern metotların da metin çözümünde kullanılmasının önemine özellikle dikkat çekmiş birisidir. Onun bu konudaki ölçüsü de, Klasik edebiyat metinlerinin bu yeni metotların kalıpları içerisine zorla sokulmasından çok, bu usullerin iyi kavranarak yeri geldikçe edebi metinlerimizin çözümünde kullanılması şeklinde olmuştur. Bütün insanlığın, tarih sahnesine çıkışlarından itibaren oluşturdukları ortak tecrübeleri olan kolektif bilinç ve bilinçaltılarının bizim metinlerimizde aranmasının zaruretine işaret etmektedir.

Her topluluğun, her kültürün kendine has bir duyuş, düşünüş ve algılayış tarzı vardır; ancak bütün kültürlerin bu “kendine has”lıklarının üstünde ortak bir paydaları vardır. O da “insan olmak” yelpazesidir. Hangi kültür ve edebiyatta olursa olsun acziyeti, zaafı, ihtirasları, koktu ve ümitleri, sevinç ve kederleri vs. ile “insan” unsuru karşımıza çıkmaktadır. İşte Hocamız, Klasik şiirimize sadece şablonları belli, şunun buna, bunun şuna benzetildiği bir edebiyat olarak bakmanın ötesinde, yukarıda saydığımız “hâssa”larla donatılmış insanın varlığa çok daha derin ve üst boyutlardaki bakış açısıyla yaklaşmamız gerektiğini söylemektedir. Olay, olgu ve nesnelere görünen tarafından çok görünmeyen tarafını algılamamızın, bu konuda bizleri asıl amacımıza ulaştıracağı düşüncesindedir.

Hocamız resmi olarak emekli olmakla birlikte eğitim, öğretim faaliyetlerini bilfiil yürütmektedir. Yine belirtmek gerekir ki, bilim ve fikir adamlığının emekliliğinin olamayacağı hepimizin malumudur. Şüphesiz Hocamız bilgi ve fikir ışığı ile bizleri her zaman aydınlatmaya devam edecektir. Kendisine bundan sonraki hayatında ailesi ve tüm sevdikleri ile uzun ve mutlu bir ömür diliyoruz.

Bu sayıyı Hocamıza tahsis eden, Turkish Studies dergisinin imtiyaz sahibi ve çalışanları olarak Doç. Dr. Mehmet ERDEM, Doç. Dr. Ercan ALKAYA, Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST'e teşekkür ederim. Yine gerek yazıları ile gerek raportörlükleri ile bu sayının ortaya çıkmasında değerli katkıları olan herkese teşekkür ederim.

Prof. Dr. Ali YILDIRIM

ELAZIĞ-2012